

Ontvangen wat God je geeft

Het is ondertussen alweer ruim 16 jaar geleden dat ik voorganger van Jefta ben geworden. Dat was destijds een grote stap voor Marina en mij om te zetten. Ik had een goede baan in het bedrijfsleven en we stapten, met een gezin mét vier kinderen, in een onzeker avontuur. We waren ervan overtuigd dat deze stap de juiste was. We geloofden dat God gesproken had. En dat geloof ik nog steeds.

Mijn ouders zijn altijd heel betrokken geweest bij ons gezin. En *vanaf dat moment* gaven ze ons, aan het eind van het jaar een bedrag, een gift, een extraatje. En mijn vader zei dan altijd: *'dat kunnen jullie goed gebruiken met al die studerende kinderen'*. En dat was natuurlijk ook zo. Ik zei dan altijd tegen hem: *'pap, wij zijn heel blij met een gift, maar we redden het ook wel zonder die gift. U moet zich nooit verplicht voelen te geven'*.

Ik vond het niet makkelijk om deze gift te ontvangen. Eigenlijk vond ik het moeilijk. Toen ik nog in het bedrijfsleven werkte kreeg ik ook weleens een bonus of salarisverhoging. Dat vond ik nooit moeilijk om te ontvangen. Sterker nog, ik vond het volkomen terecht dat ik dat kreeg. Daar had ik ook hard voor gewerkt...

In dit voorbeeld leer je mij een beetje kennen. Het laat een soort worsteling zien. En de *worsteling is om iets blijmoedig te kunnen ontvangen waar ik niets voor gedaan heb*.

Als mijn ouders, mijn vader mij iets wil geven, dan heb ik daar *niets* voor gedaan. Het enige is, dat ik hun zoon ben...
(*en daar heb ik niets voor gedaan*)

Ik heb ontdekt dat ik niet de enige ben die het moeilijk vind om te ontvangen, om te ontvangen wat je niet verdiend hebt, waar je niets voor gedaan hebt.

De kans is groot dat jij hier ook in meer of in mindere mate mee te maken hebt. Je hebt je eigen voorbeelden, die natuurlijk anders zijn dan het voorbeeld dat ik gebruikt heb. Jij bent een ander persoon met je eigen leven.

Iets ontvangen, waar je niet *zelf* voor gewerkt hebt.
Iets ontvangen, wat je niet zelf hebt *verdiend*.

Ik was hierover aan het nadenken en ik besepte me dat dit één van de fundamenteën is van het Christendom. Misschien wel *het* fundament.

Er zijn veel Bijbelteksten die ik nu zou kunnen lezen. Maar ik wil vanochtend je niet bombarderen met Bijbelteksten. Mijn gebed is dat God je *hart* zal raken vanochtend. Ik wil daarom lezen uit Matteus 20. Jezus is aan het woord.

*1*Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. *2*Nadat hij met de arbeiders een dagloon van één denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. *3*Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, *4*zei hij ook tegen hen: "Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn." *5*En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. *6*Toen hij tegen het einde van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: "Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?" *7*"Niemand heeft ons ingehuurd," antwoordden ze. Hij zei hun: "Gaan jullie ook maar naar de wijngaard." *8*Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: "Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten." *9*En zij die er vanaf het einde van de dag waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. *10*En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. *11*Toen ze het geld hadden aangenomen, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: *12*"Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden." *13*Hij antwoordde een van hen: "Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?" *14*Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. *15*Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?" *16*Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.'

Ik denk dat de meesten van jullie het verhaal begrijpen. En ook het punt dat Jezus wil maken. In dit verhaal legt Jezus uit dat Zijn koninkrijk niet een koninkrijk is, waar iets verdiend kan worden.

En, *dat weet ik zeker*, het verhaal druist in tegen alle logica die we kennen uit ons dagelijks leven. In ons dagelijks leven is het niet zo dat degene die slechts één uur werkt, hetzelfde krijgt als degene die de hele dag werkt. Wij vinden het logisch dat degene die meer uren werkt ook meer verdiend dan degene die maar één uur, hetzelfde werk doet.

Daarom vind ik het moeilijk om een gift van mijn ouders te ontvangen. Eigenlijk wil ik het verdienen...

Jezus is bezig om aan zijn leerlingen duidelijk te maken hoe het leven in Zijn Koninkrijk (in Zijn wereld) er uit ziet.

Mijn vermoeden is dat Jezus zijn leerlingen wilde helpen. Dat hij hen wilde helpen om écht gelukkig te worden. Hij wilde hun leren hoe God het leven bedoeld heeft.

De arbeiders van het eerste uur roepen de landheer ter verantwoording. Maar de landheer zegt:

"Vriend, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? ¹⁴Neem wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten hetzelfde geven als aan jou. ¹⁵Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?"

In Gods Koninkrijk staat het God vrij om genadig te zijn, naar wie Hij wil!! Want dat is het sleutelwoord: GENADE!

In Gods koninkrijk draait alles om <i>genade</i> en draait het niet om <i>verdienen</i> .

En dat is heel goed nieuws! (Als het om *verdienen* zou gaan...dan maakten jij en ik geen deel uit van dat koninkrijk).

¹⁵Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?"

God is genadiger dan wij kunnen begrijpen.

Mensen die wij misschien veroordelen, uitsluiten, en toewensen dat ze in de hel komen, *mocht deze plaats bestaan...*

Je mag zelf invullen wie dat voor jou zijn...

Het zou zomaar kunnen dat God hen hetzelfde betaalt als dat hij jou betaalt...

Het zou zomaar kunnen dat Hij hen dezelfde liefde betoont als die Hij jou betoont...

Het zou zomaar kunnen dat Hij voor hen, net zo genadig is als voor jou...

¹⁵Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ben je jaloers omdat ik goed ben?"

Wat een confronterende boodschap zit er in deze parabel verstopt.

Weet je, je hebt deze boodschap begrepen als je beseft dat jij degene bent die het laatste uur door de landheer is opgetrommeld. Een belangrijk kenmerk in jouw leven is dan compassie en mededogen.

En je hebt deze boodschap niet begrepen, als je denkt dat jij degene bent die de hele dag in de brandende zon gewerkt heeft... Het kenmerk is dan oordeel, vergelijken, vinden dan je recht hebt op... Je communiceert geen compassie, maar eerder superioriteit...

Gods koninkrijk draait om genade.
Genade ontvangen, daar begint het.
En Gods Koninkrijk draait om genade doorgeven.

Na 16 jaar voorgangerschap en na ook zelf de nodige levenservaring opgedaan te hebben, kan ik je zeggen, *dat ik denk*, dat heel veel mensen worstelen met het ontvangen van Gods genade, van Gods liefde.

Heel snel willen we Gods liefde en Zijn genade *verdienen*.
Maar, dat is de essentie, ...we kunnen het niet verdienen.
We kunnen het alleen ontvangen.

En dat ontvangen is de basis voor elk herstel en verandering in ons leven.

'Dank U Heer voor uw liefde voor mij.'
'Dank U Heer dat U van mij houdt, zoals ik ben'.

Wij kunnen alleen doorgeven wat we zelf ontvangen hebben. Alles begint met het ontvangen van Gods liefde.

'Dank U Heer voor Uw liefde voor(puntje, puntje, puntje)
'dank U Heer, dat U van ... houdt, zoals hij/zij is'.

Ik wil afsluiten met een paar verzen uit de eerste brief van Johannes. Met deze preek als inleiding, spreken deze voor zichzelf:

1 Johannes 4

¹⁹Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. ²⁰Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. ²¹We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

AMEN